

Onze laatste update dateert blijkbaar alweer van een week geleden, maar het is hier dan ook zo leuk dat er van internet weinig in huis komt. We checken onze site wel bijna dagelijks, want jullie supertoffe berichtjes willen we niet missen. Hip hip hoera voor Linda, jaja zelfs aan de andere kant van de wereld is je verjaardag niet ongemerkt voorbij gegaan. Heel dikke proficiat ook aan kersverse papa Bruno, geniet van deze onvergetelijke tijd.



Wat spoken wij hier ondertussen allemaal uit? Na de spectaculaire jump van vorige keer hopen jullie nu allicht op meer van hetzelfde. Op algemeen verzoek heeft Caat dan ook maar een stunt uitgehaald. Op duizelingwekkende hoogte balanceerde ze minutenlang op een touw zonder enige vorm van beveiliging. Mijn adem stokte en ik sloeg helemaal bleek uit, maar ze haalde vol zelfvertrouwen de overkant. Met bibberende hand kon ik dit op de gevoelige plaat vastleggen :)

Overal kan je hier prachtige wandelingen maken, dus besloten wij vorig weekend ook de beentjes los te gooien. Ons eerste doel: in Auckland van de Stille Oceaan naar de Tasmaanse Zee wandelen, 16 kilometer via de Coast to Coast walkway bracht ons langs de mooiste plekjes van de stad zoals Mount Eden en One Tree Hill (van het U2 liedje). Enig idee hoeveel bomen er op one tree hill staan? Juist, geen :) Toch een beetje onderschat ook, Auckland is gebouwd op bijna 50 vulkanen, het gaat hier nogal op en neer, maar net voor zonsondergang haalden we de finish. Moe, maar voldaan, check de foto's. Om te bekomen, zijn we zondag gaan kijken naar The Santa Parade, een grootse optocht in de binnenstad. Heel vreemd om helemaal ingesmeerd met zonnecreme naar een kerstparade te kijken en toch met een verbrande neus thuis te komen. (ik leek wel Rudolf the red nosed reindeer)

Op onze uitstappen vorige week maakten we kennis met verschillende backpackers en vooral met onze Noorse vrienden Einar en Veronica hebben we al heel wat plezier beleefd. (If the Norwegians are trying to read our blog and they do not understand a word, yes, here we are talking about you). Zo bezochten we al samen the Auckland Museum, ook al zijn we normaal niet zo'n museummens. Na 4u rondwandelen begonnen onze magen te knorren, maar het was de moeite waard. Zeker de volcano room, waar we voor het eerst in ons leven een echte (echt waar) vulkaanuitbarsting beleefden. Shakedishake! 's Avonds nog samen gekookt met onze Noorse amigos. De meisjes zorgden voor het hoofdgerecht, de jongens voor het dessert met een verbrande cake tot gevolg :)

Met ons tweetjes hebben we ook nog een dagje uitgetrokken voor de Auckland Zoo. Echt tof, Caatje mocht er zowaar een giraffe eten geven, jaja zie je wel dat ze ook spectaculaire dingen doet! Voor de rest olifanten, nijlpaarden en zelfs een echte kiwi gezien (het beest dan).

Maar we hangen hier niet alleen de toerist uit. Volgende zondag eindigt normaal ons verblijf in de lodge in Auckland en dus moesten we op zoek naar een spannend vervolg. En en ... we hebben dat ook gevonden. Na het sturen van enkele mailtjes naar werkgevers meer zuidwaarts, kregen we antwoord van een gezin uit Te Mata in de buurt van het surfersparadijs Raglan. We kunnen allicht een tweetal maanden bij hen verblijven. Ze bieden ons kost en inwoon in ruil voor hulp met de kindjes, in het huishouden en op de boerderij. We zien dat helemaal zitten.

Nu nog een auto vinden zodat we naar daar kunnen rijden. Dat blijkt minder evident dan verwacht. Aan auto's geen gebrek, maar van zodra je je er begint in te verdiepen, bots je op belachelijk hoge prijzen voor belachelijk oude auto's. Bovendien kennen we niets van wagens (ik weet echt niet hoe een joint de culasse eruit ziet) wat het er niet makkelijker op maakt. Maar we houden de moed erin. De komende dagen gaan we er nog verschillende bekijken en hopen we een kleine camper te vinden die samen met ons het land zal rondtoeren. Iemand suggesties voor een naam voor wat het coolste busje van Nieuw-Zeeland gaat worden? :) Kom op creatievelingen!!

We zagen via internet dat het bij jullie nu begint koud te worden, hier zien we vandaag de eerste regen in 10 dagen, snif snif. Maar vanaf morgen wordt het weer volle bak mooi weer jeeej :) Wees voorzichtig, hou jullie warm, we keep in touch!

Dikke zoenen van de kapoenen Dimi en Caat xxx